



Lieve God, om licht zijn we gekomen, licht in donkere dagen, licht op onze levensweg  
Om warmte zijn wij gekomen, warmte voor koude handen, warmte die de kou verjaagt.  
Om blijheid zijn wij gekomen, blijheid om het feest dat komt, blijheid met mensen om ons heen. Om troost zijn wij gekomen, troost als het feest niet komt, troost om gemis.  
Om licht zijn wij gekomen, lieve God, zegen ons met het licht van uw ogen.  
Amen.

## **MEDEDELINGEN**

### **Stille zaterdag**

Op **zaterdag 7 december** is er weer een **Stille Zaterdag** in het klooster van de O.L.-Vrouwekerk, Kade 23, van 10.00u - 16.30u: een tijd van stilte en meditatie geworteld in de christelijke bronnen, en ruimte om een contemplatieve levenshouding in te oefenen. Informatie en aanmelden (graag vóór woensdag 4 december): [stillezaterdag2015@gmail.com](mailto:stillezaterdag2015@gmail.com)

### **Kerstviering O.L.-Vrouwekerk**

Werkgroep Z.&O. nodigt u uit voor de Kerst/Advent viering op vrijdag 13 december 2024. Deze viering begint om 13.30 u. in de O.L.-Vrouwekerk met aansluitend tot 16.00 u. een gezellig samenzijn in de Refter. Wij ontvangen u vanaf 13.00 u. bij de ingang naast de hoofdingang van de kerk. U kunt reageren tot uiterlijk maandag 9 december van 9.00 u. tot 11.30 u. op tel.nr. 534645 van O.L.-Vrouwekerk.

**LEZINGENDIENST 30 NOVEMBER – 1 DECEMBER 2024**  
**1<sup>e</sup> ZONDAG VAN DE ADVENT**

**Eerste lezing uit de profeet Jeremia (33. 14 – 16)**

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid

**Antwoordpsalm ( 25)**

Respons: **Tot U in den hoge richt ik mijn geest,  
tot U, Heer mijn God.**

**Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel  
Paulus aan de christenen van Tessalonica (3. 12 – 4.2)**

Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

**Acclamatie voor het evangelie - Alleluia**

**Evangelielezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (21, 25-28.34-36)**

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat

overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.

**Tiengroep vrijdag 13 december, pastoraal centrum naast Onze Lieve Vrouwekerk**

Op vrijdag 13 december komen onze tieners bij elkaar om Advent te vieren. Op deze avond zullen jullie o.a. ontdekken, hoe jullie zelf "een lichtje" kunnen zijn voor anderen. Ben je tussen 11 en 16 jaar oud? Kom dan meedoen of kom kijken van 19.00u tot 21.15u in het pastoraal centrum naast de Onze Lieve Vrouwekerk! Je bent van harte welkom in je eentje, met een vriend(-in) of één van je ouders, ook wanneer je (bijna) nooit naar de kerk gaat. Op vrijdag 20 december nodigen pastor Fredi Hagedoorn en de tiengroep uit Bergen op Zoom ons uit, o.a. voor een Kerstdiner samen met hen! Meer info volgt later. Of mail Chantal: [kindervieringen@sint-norbertusparochie.nl](mailto:kindervieringen@sint-norbertusparochie.nl)

***De tweede collecte is bestemd voor de Bisschoppelijke Vastenactie. Dit keer voor het project op West-Flores om mensen te leren gewassen te verbouwen die het beter doen als het klimaat verandert en daardoor de ondervoeding bij kinderen tegengaan. Volgende week is er een tweede collecte voor de Caritas bestemd voor "Wij willen delen".***

**Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:**

St.-Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr. 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.

O.L.-Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr. 09.00-11.30u.

H.M.-Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo. 09.30-11.00u

## WEEKOVERZICHT

- Ma. 2 dec. 10.00u-11.30u Mediteren aan de Kade o.b.v. A. Stoop.
- Ma. 2 dec. 18.00u-19.00 Oecumenische Soepmaaltijden in de Kruiskerk. Vrije gift voor het werk van de Wereldwinkel Roosendaal.
- Wo. 4 dec. 12.00u Adventsmaaltijd in Residentie De Kroeven vanuit seniorenpastoraat met voorganger kapelaan I. Renjaan SVD. Opgeven voor 29 november bij Jacqui Verheijen telefoon: 06-23895768.
- Do. 5 dec.10.00u Buurthuis Kalsdonk 'Koffieochtend van het Lichtpuntje'.
- Do. 5 dec. 19.00u Taizé viering in de Kapel van de Zusters op de 1<sup>e</sup> verdieping. Na afloop drinken we samen gezellig een kopje koffie of thee.
- Vr. 6 dec. 14.30u-17.30u Iconen schilderen o.l.v. M. Rotariu in O.L.-Vrouw.
- Vr. 6 dec. 14.30u gebedskring De Missionaire Parochie o.b.v. E. van der Ham en voorganger kapelaan I. Renjaan SVD.
- Za. 7 dec. 10.00u-12.00u Inzameling spullen voor snuffelmarkt. Kledinginzameling, boeken, dvd's en cd's voor de snuffelmarkt in Sint-Josephkerk.
- Za. 7 dec. 11.30u-14.30u Iconen schilderen o.l.v. M. Rotariu in O.L.-Vrouw.
- Zo. 8-15-22 dec. 16.00u Adventvesper in de Kapel van de Zusters op de 1<sup>e</sup> verdieping. U kunt gebruik maken van de lift als u slecht ter been bent. Na het bidden komen we nog samen in de refter voor ontmoeting en een sobere broodmaaltijd. U bent van harte welkom!
- Di. 17 dec. 13.30u Kerstmiddag in de Sint-Josephkerk. U kunt zich opgeven bij het secretariaat telefoonnummer:0165-534667.
- Di 24 dec. **19.00u** gewijzigde tijdstip Kerstavond viering in O.L.-Vrouwekerk.

### Vieringen in de week en weekend van 2 december t/m 8 december 2024

<i>dag</i>	<i>uur</i>	<i>locatie</i>	<i>voorganger</i>
di. 03	09.00	Mariagaard	Pater J. Arul SVD
do. 05	09.00	Mariagaard	Kapelaan I. Renjaan SVD
za. 07	<b>15.30</b>	Mariagaard	Kapelaan I. Renjaan SVD
za. 07	17.00	St.-Joseph+ aansluitend Stille aanbidding	Kapelaan I. Renjaan SVD
zo. 08	09.30	O.L.-Vrouw Gregoriaanse Mis	Pastor em. H. Akkermans
zo. 08	9.30	H.M.-Hemelvaart	Pater K. Hayon SVD
zo. 08	11.00	St.-Joseph	Pater K. Hayon SVD

*Ontmoetingsmoment met koffie/thee na de viering*